

06/12/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταδικάζουμε απερίφραστα της προσπάθεια φίμωσης - τρομοκράτησης κατοίκων της Σύρου που κινητοποιούνται ενάντια στην περιβαλλοντική υποβάθμιση του νησιού, μέσω εξοντωτικών αγωγών, τόσο ενάντια στο Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου, όσο και ατομικά σε μέλη του, που έχει ασκήσει ο όμιλος ΟΝΕΧ.

Στις 10 Δεκεμβρίου, που εκδικάζονται οι αγωγές της ΟΝΕΧ, πρέπει να ακυρωθούν στην πράξη οι προσπάθειες τρομοκράτησης όσων προασπίζονται την ασφάλεια και την δημόσια υγεία.

Είναι συνήθης πλέον η μεθόδευση της άσκησης αλλεπάλληλων αγωγών και διώξεων εις βάρος πολιτών που κινητοποιούνται από επενδυτικά συμφέροντα με τελικό σκοπό την οικονομική τους εξόντωση και κατ επέκταση την φίμωση τους.

Ειδικά στην Σύρο φαίνεται ότι επιχειρείται η δημιουργία μιας ιδιότυπης ομερτά που επιδιώκει να απαγορεύσει από το δημόσιο λόγο κάθε συζήτηση για την περιβαλλοντική υποβάθμιση του νησιού, να μην θίγονται προβληματικές πτυχές της λειτουργίας του ναυπηγείου (εργασιακές συνθήκες, περιβαλλοντική υποβάθμιση, εργατικά ατυχήματα κλπ) και όλα αυτά για την υπέρμετρη κερδοφορία της διοίκησης του.

Χαρακτηριστικά είναι και τα γεγονότα που είχαν λάβει χώρα στο δημοτικό συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2020, όπου είχαν προηλακιστεί (από μέλη της διοίκησης του εργοστασιακού σωματείου του Ναυπηγείου) δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, μέλη μας, αλλά και απλοί πολίτες που παρακολουθούσαν, επειδή έκαναν ερώτηση για τα αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος από ίζημα του πυθμένα του λιμανιού της Ερμούπολης η οποία είχε καταγράψει πολύ υψηλά ποσοστά σε βαρέα μέταλλα.

Επιπλέον, παραμένει αμφίβολη η έκβαση της περιβόητης μελέτης για ενδεχόμενη ρύπανση στο λιμάνι, όταν η Περιφερειακή Αρχή δέχεται την χρηματοδότηση της από την εταιρεία ΟΝΕΧ. Τι προοπτικές μπορεί να έχει μια έρευνα όπου ο ελεγκτής του εαυτού της είναι η ίδια η ΟΝΕΧ η οποία αφενός τίθεται υπό έλεγχο ως προς της ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες της και αφετέρου ακολουθεί την οδό τρομοκράτησης των κατοίκων που προβληματίζονται.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όσους αγωνίζονται, για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και γενικότερα των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας σε όσους μετέχουν στον αγώνα αυτό.

Απαιτούμε από την πολιτεία, σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο, να κάνει ό,τι επιβάλλεται νομοθετικά και οικονομικά, ώστε να διερευνηθεί η ύπαρξη ρύπανσης, το εύρος της, η πηγή της αλλά και τελικά η αποκατάστασή της, προς εξασφάλιση του αγαθού της εργασίας, της υγείας των κατοίκων και των επισκεπτών της Σύρου.



ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΡΟΥ